

**Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύγχρονες τάσεις και παράδοση**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

It is here supported the rather challenging view that Modern Linguistics, esp. as applied in language teaching, returns back to some traditional linguistic views (textual analysis, emphasis on written language and Semantics, a panchronic approach to the language etc), reconsidered from a new point of view.

Τα τελευταία χρόνια (από την μεταπολίτευση και εντεύθεν) παρακολουθούμε μιαν αξιόλογη προσπάθεια εκσυγχρονισμού τού τρόπου διδασκαλίας τής νεοελληνικής γλώσσας τόσο στην Α΄βάθμια όσο και στην Β΄βάθμια Εκπαίδευση. Η σειρά τών βιβλίων «*H γλώσσα μου*» στο Δημοτικό και η αντίστοιχη σειρά «*Νεοελληνική γλώσσα*» (3 τεύχη κι ένα «βιβλίο τού καθηγητή») στο Γυμνάσιο αποδεικνύουν εμπράκτως κάποιες νέες τάσεις κι ένα διαφορετικό πνεύμα που τείνει να διαμορφωθεί στον σχολικό χώρο ως προς την διδασκαλία τής μητρικής γλώσσας.

Γραπτώς και προφορικώς έχω, επανειλημμένως, χαιρετίσει και δεν παρέλειψα ποτέ να ενθαρρύνω τέτοιες εκσυγχρονιστικές τάσεις στην σχολική διδασκαλία τής γλώσσας, όσο βεβαίως οι τάσεις αυτές ανταποκρίνονται στα νεότερα διδάγματα τής επιστήμης, όσο αξιοποιούν την προηγούμενη αναντικατάστατη πείρα και όσο ενεργοποιούν τα θετικά στοιχεία τής παραδόσεως τα οποία άλλωστε διαφοροποιούν κάθε γλώσσα και καθορίζουν τα ιδιαίτερα στοιχεία τής διδασκαλίας της.

Το γεγονός ότι ανάλογα εγχειρίδια (πολύ υψηλότερης επιστημονικής στάθμης, είναι αλήθεια) χρησιμοποιούνται σήμερα για την διδασκαλία τόσο τής μητρικής όσο και τών ξένων γλωσσών (με αυτονόητες διαφορές από τους διαφορετικούς σκοπούς που επιδιώκονται αντιστοίχως) σε όλες τις προηγμένες χώρες δείχνει νομίζω πως βρισκόμαστε κι εμείς σε σωστό δρόμο. Άλλωστε —γιατί να το κρύψουμε;— τα ξένα σχολικά βιβλία είναι φανερό πως έχουν αποτελέσει εν πολλοίς και τα πρότυπα τών δικών μας βιβλίων με τις απαραίτητες προσαρμογές στις ανάγκες τής δικής μας γλώσσας. Ωστόσο θα ήθελα μια για πάντα να τονίσω το εξής, ότι και στην σύνταξη τέτοιων σχολικών βιβλίων και στην εν γένει διδασκαλία τής γλώσσας μας στο Σχολείο, δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει η ιδιαιτερότητα τής ελληνικής γλώσσας, η ιδιάζουσα ιστορική παρουσία και εξέλιξη τής Ελληνικής τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στη γραμματικοσυντακτική της δομή που υπαγορεύει γλωσσολογικώς και επιβάλλει διδακτικώς συνεχή αναγωγή, σύνδεση και

ενεργοποίηση στοιχείων τής διαχρονικής διαστάσεως τής ελληνικής γλώσσας.

Όσοι διδάσκουν τα βιβλία αυτά στα σχολεία τής Μ. Εκπαιδεύσεως γνωρίζουν ποιές θετικές και ποιές αρνητικές πλευρές εμφανίζουν στην εφαρμογή τους τα βιβλία που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία τής νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Έγώ θα επιχειρήσω εδώ να σκιαγραφήσω και να σχολιάσω τα εξής σημεία: α) Ποιές γλωσσολογικές απόψεις ή «*αρχές*» –ρητές ή λανθάνουσες– οδήγησαν διεθνώς στην σύνταξη αυτού τού τύπου τών εγχειριδίων για την διδασκαλία τής μητρικής γλώσσας· β) Κατά πόσον οι αρχές αυτές έχουν τηρηθεί και αξιοποιηθεί στα δικά μας σχολικά βιβλία· γ) Ποιές είναι οι τρέχουσες σήμερα απόψεις και προβληματισμοί τών γλωσσολόγων για την σπουδή τής γλώσσας και σε ποιά σχέση βρίσκονται οι νέες αυτές θέσεις με τις παραδοσιακές αρχές αναλύσεως και διδασκαλίας τής γλώσσας στο σχολείο.

1. Γλωσσολογικές αρχές

Με την εμφάνιση και διάδοση τής *Νεότερης* (Σύγχρονης ή *Μοντέρνας*) γλωσσολογίας από την τρίτη 10ετία τού αιώνα μας άρχισαν σταδιακώς να αναθεωρούνται ορισμένες βασικές αρχές τής παλιότερης (ή «*παραδοσιακής/σχολικής*») γραμματικής και να υποκαθίστανται από νέες. Τα κυριότερα από τα νέα διδάγματα τής γλωσσικής επιστήμης που επηρέασαν τόσο την ανάλυση όσο και την διδασκαλία τής γλώσσας, και, φυσικά, την γενικότερη σύλληψη και προσέγγισή της ήταν:

(i) *H συγχρονική αρχή.* Η έμφαση στην συγχρονική σπουδή τής γλώσσας, δηλ. η μελέτη τής γλώσσας ως συστήματος λειτουργιών (και όχι μεμονωμένων στοιχείων), μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο (και όχι στην ροή του χρόνου). Η έμφαση δηλ. στο «*έιναι*» και όχι στο «*γίγνεσθαι*» τής γλώσσας. Ένας *αντι-ιστορισμός* στην αντιμετώπιση τής γλώσσας είναι, θα λέγαμε, το κύριο χαρακτηριστικό αυτής τής προσεγγίσεως.

(ii) *H αρχή τής προτάξεως τού προφορικού λόγου.* Η μεταφορά τού κέντρου βάρούς από τον γραπτό στον προφορικό λόγο. Διδάσκεται και προβάλλεται η άποψη πως κατ' εξοχήν γλώσσα είναι ό,τι μιλούν κι όχι ό,τι γράφουν οι άνθρωποι. Ο προφορικός λόγος θα πρέπει να μελετηθεί και να διδαχθεί κατά κύριον λόγο.

(iii) *H περιγραφική αρχή.* Δεν νοούνται ούτε επιτρέπονται ρυθμιστικές παρεμβάσεις τών γραμματικών στον καθορισμό τών στοιχείων που συνιστούν μια γλώσσα. Έργο τού γραμματικού (γλωσσολόγου) είναι η περιγραφή και, όσο είναι δυνατόν, η ερμηνεία τών γλωσσικών φαινομένων – όχι η ρυθμιστική ή κανονιστική παρουσίασή τους.

(iv) *H αρχή τής ενιαίας γραμματικής δομής.* Η γραμματική θεωρείται ενιαία· σ' αυτήν περιλαμβάνονται από κοινού η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη και το λεξιλόγιο (σημασιολογία), μιλονότι στην πράξη παραμελείται – ιδίως από τον αμερικανικό δομισμό – η σημασιολογική πλευρά τής γλώσσας.

(v) *H αναλυτική αρχή.* Γίνεται αυστηρά, συστηματική διάκριση τών ελαχίστων συστατικών (μονάδων) και τών επιπέδων τής γλώσσας. (Εισάγονται οι διακρίσεις φθόγγων και φωνημάτων, λέξεων και μορφημάτων κ.ο.κ.).

(vi) *H επικοινωνιακή αρχή.* Τονίζεται η υφή και λειτουργία τής γλώσσας ως σημειακού συστήματος μέσω τού οποίου επιτυγχάνεται η επικοινωνία τών μελών μιας γλωσσικής κοινότητας (ομάδας, λαού, έθνους). Έτσι η διάκριση λόγου και ομιλίας (κοινωνικής και ατομικής πλευράς τής γλώσσας) είναι φυσική συνέπεια μιας τέτοιας θεωρήσεως τής γλώσσας.

(vii) *H αρχή τής γλωσσικής σχετικότητας.* Προβάλλεται η *ιδιαιτερότητα τής δομής κάθε φυσικής γλώσσας* («γλωσσικός σχετικισμός») και η *ανάγκη περιγραφής τής εξ ορισμού διαφοροποιημένης δομής κάθε (φυσικής) γλώσσας χωρίς αξιολογικές τοποθετήσεις.*

Απ' όσα ελέχθησαν είναι, νομίζω, σαφές ότι η γενικότερα παρατηρούμενη στάση (σε σύγχρονες γραμματικές και γλωσσικά, εν γένει, εγχειρίδια του σχολείου) να περιγραφεί η *σημερινή (σύγχρονη) δομή του προφορικού κυρίως λόγου μιας γλώσσας με ενιαία θεώρηση τής γραμματικούντακτικής δομής της και ανάλυση τών μονάδων (και συνόλων) που συνθέτουν την ιδιαιτερη υφή της είναι άμεση απόρροια και εφαρμογή τών αντιστοίχων αρχών και τής «αναλυτικής νοοτροπίας» τής σύγχρονης γλωσσικής επιστήμης.*

2. Εγχειρίδια διδασκαλίας τής νεοελληνικής γλώσσας

Μερικές από τις αρχές που αναφέρθηκαν αναγνωρίζονται, σε γενικές γραμμές, και στην σειρά τών βιβλίων «Νεοελληνική γλώσσα». Σημειώνω, πάντως, πως πουθενά – ούτε στο «βιβλίο τού καθηγητή» – δέν μπόρεσα δυστυχώς να βρώ μια θεωρητική τοποθέτηση ή έστω κάποιες διευκρινήσεις ως προς τις επιστημονικές - γλωσσολογικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην σύνταξη αυτών τών βιβλίων. Μερικές παραπομπές σε γλωσσολογικά έργα, όπως λ.χ. το δικό μου («Θεωρητική Γλωσσολογία»), δέν καλύπτουν την έλλειψη που επισημαίνω. Αντιθέτως, βρίσκω πολύ χρήσιμες τις εκτενείς παρατηρήσεις και οδηγίες που δίδονται στον καθηγητή για το πώς ενδείκνυται να διαχθούν αυτά τα βιβλία. Προφανώς οι συντάκτες τών βιβλίων αυτών είναι περισσότερο έμπειροι φιλόλογοι με παιδαγωγικό εξοπλισμό και πείρα στην διδασκαλία τής γλώσσας καθώς και κάποια γλωσσολογική ενημέρωση μάλλον παρά ειδικοί γλωσσολόγοι.

Οπωσδήποτε, μέσα στις 800 περ. σελίδες τών τριών τευχών (τόμων) τής «Νεοελληνικής γλώσσας» που διδάσκονται σήμερα στις τρείς πρώτες τάξεις του Γυμνασίου επιτυγχάνεται μια ικανοποιητική επαφή του μαθητή με την δομή τής νεοελληνικής γλώσσας σε μορφοσυντακτικό, λεξιλογικό και ορθογραφικό ακόμη επίπεδο μαζί με κάποια στοιχειώδη γνωριμία με μερικές βασικές έννοιες (και όρους) τής νεότερης αναλύσεως τής γλώσσας. Μολονότι δέ ο τρόπος που αντιμετωπίζεται στα βιβλία αυτά η δομή τής γλώσσας μας σε πολλά σημεία δέν απομακρύνεται από τα δεδομένα τής παλιότερης σχολικής γραμματικής, εν τούτοις ως πρόθεση και ως μορφική (έστω και επιφανειακή) παρουσίαση φέρουν ένα άλλο πνεύμα στην προσέγγιση τής μητρικής γλώσσας, που ανεβάζει, νομίζω, τα βιβλία αυτά στην συνείδηση τόσο τών διδασκόντων όσο και τών διδασκομένων. Στην φάση που διανύουμε ό,τι προέχει, νομίζω, είναι «να μην εκθέσουμε αυτή την νοοτροπία και μέθοδο προσεγγίσεως τής γλώσσας χωρίς όμως και να υπερεκτιμήσουμε την απόδοσή της, πράγμα που θα επιτευχθεί ανάλογα με το πόσο έτοιμοι και πρόθυμοι είμαστε να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις και τα σφάλματα ακόμη που υπάρχουν και να τα άρουμε. (Ας ελπίσουμε μάλιστα ότι δεν θα συμβεί εδώ ό,τι συνέβη με την διδασκαλία τών αρχαίων Ελληνικών: από τη μια δηλ. να αναγνωρίζουμε ευρύτερα την ανάγκη επαναφοράς τής διδασκαλίας του αρχαίου ελληνικού λόγου στο Γυμνάσιο κι από την άλλη να θεωρούμε πως θίγονται από την επαναφορά η πρόοδος και η προοδευτικότητά μας και, το χειρότερο, να θεωρούμε ότι δεσμευόμαστε να μετατρέψουμε σε πράξη ό,τι διαπιστώνουμε θεωρητικά ως ανάγκη).

Συγκεκριμένα, ως θετική προσφορά τών βιβλίων αυτών στον εκσυγχρονισμό τής διδασκαλίας τής γλώσσας μας θεωρώ κυρίως:

(i) Την προσέγγιση τών γλωσσικών φαινομένων με αφετηρία την ενότητα λόγου που ονομάζουμε **κείμενο**.

(ii) Την ενοποιημένη διδασκαλία τής δομής τής γλώσσας (γραμματικής, συντάξεως και λεξιλογίου) — αντίθετα προς την παλιότερη στεγανοποίηση τών επιπέδων της (άλλο μάθημα η γραμματική, άλλο το συντακτικό κ.λπ.!).

(iii) Την έμφαση στην συντακτική δομή τής γλώσσας.

(iv) Την σύνδεση τής γλώσσας με θέματα τής καθημερινής ζωής και με τις πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.

(v) Την προσπάθεια να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μια βαθύτερη κατανόηση τής δομής και τής λειτουργίας τής γλώσσας και, κυρίως, για την ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής χρήσεως τής γλώσσας.

Στα αρνητικά στοιχεία τών βιβλίων αυτών θα κατελόγιζα κυρίως:

(i) Ότι δέν δίδεται στον μαθητή συνολική εικόνα τής δομής τής γλώσσας του, αφού η γραμματικοσυντακτική δομή διδάσκεται αποσπασματικά, κομματιασμένη σε μικροενότητες (μικροδομές) που δεν είναι — στον μαθητή τουλάχιστον — φανερό πως συνδέονται μεταξύ τους συναπαρτίζοντας ένα ενιαίο σύστημα. Επίσης με τον τρόπο αυτόν ο μαθητής δέν αποκτά την απαιτούμενη εξοικείωση μ' ένα «βιβλίο αναφοράς», στο οποίο να μπορεί πάντοτε να ανατρέχει.

(ii) Οι γραμματικοσυντακτικές αναφορές γίνονται σήμερα κατ' ανάγκην στην υπάρχουσα σχολική γραμματική και στο υπάρχον συντακτικό που είναι όμως γραμμένα με παραδοσιακό, συμβατικό τρόπο, συχνά τελείως διαφορετικό στο πνεύμα και στο γράμμα (εννοώ την ορολογία) από τα βιβλία που χρησιμεύουν ως βάση τής γλωσσικής διδασκαλίας.

(iii) Δέν αξιοποιείται γλωσσολογικώς η έννοια και ο ρόλος του κειμένου. Το κείμενο χρησιμεύει απλώς ως αφετηρία για μερικά παραδείγματα και κάποιες παρατηρήσεις που δεν είναι πάντοτε γλωσσικές. Γενικά η γλωσσική διδασκαλία γίνεται, κατά κανόνα, ερήμην τού κειμένου.

(iv) Συχνά η διαφορά στην πραγμάτευση τών γλωσσικών φαινομένων από την παραδοσιακή σχολική γραμματική είναι όχι μια βαθύτερη και μεθοδικότερη αντιμετώπιση τού γραμματικού υλικού κατά επιστημονικότερο — δηλ. αποκαλυπτικό τής ουσίας — τρόπο, αλλά μια απλή μορφική ή φορμαλιστική αναδιατύπωση γνωστών πραγμάτων.

(v) Γενικότερα, λείπει αισθητά μια πιό ουσιαστική και ερμηνευτική προσέγγιση τών διδασκομένων. (Τί σημαίνει λ.χ. και τί εξυπηρετεί η ανάλυση σε σύνολα, σε ποιά ευρύτερα πλαίσια εντάσσεται και τί εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; Τί σημαίνει η δυνατότητα αναδιατάξεως τών όρων μιας προτάσεως και πώς ερμηνεύεται; κ.ο.κ.).

Γενικά, φοβάμαι πως συχνά η συσσωρευμένη, σκόρπια ύλη (όταν μάλιστα δέν υποστηρίζεται και από καλοδιαλεγμένες ασκήσεις) δημιουργεί την αίσθηση τών δέντρων που κρύβουν το δάσος όπως, ενίοτε δημιουργείται η εντύπωση πως «ώδινεν δρος, τό δ' ἔτεκε μῦν».

3. Σύγχρονοι γλωσσολογικοί προβληματισμοί

Στην χώρα μας, το έχω ξαναπεί, έχοντας σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο και, κυρίως, πολύτιμες δυνάμεις στο «γλωσσικό μας ζήτημα» (την σημασία τής επιλύσεως του οποίου είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητούσα), μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε – με μεγάλη καθυστέρηση – να αντιμετωπίζουμε σοβαρά το καίριο πρόβλημα τής διδασκαλίας τής γλώσσας μας στο σχολείο. Έτσι συμβαίνει, μοιραία, άλλοτε μέν να έχουμε την αίσθηση πως «ανακαλύπτουμε τον κόσμο» εκεί που πρόκειται για τετριμμένες γνώσεις που αποτελούν τρέχον νόμισμα, άλλοτε δέ πάλι εκείνο που εμείς θεωρούμε πρωτότυπο και νέο και ισχύν διαπιστώνουμε, εκ τών υστέρων συνήθως, πως έχει επιστημονικώς ξεπεραστεί και αντικατασταθεί με κάτι άλλο.

Από τής πλευράς αυτής θα ήταν σκόπιμο, νομίζω, να θίξουμε επιτροχάδην ορισμένους προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί στην επιστημονική ανάλυση και διδασκαλία τής γλώσσας τα τελευταία χρόνια, προβληματισμούς που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως γιατί επιστημολογικώς έχουν το εξής σταθερό χαρακτηριστικό: επανέρχονται σε αρχικές, παλιές, παραδοσιακές θέσεις, τις οποίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τού ενδιαφέροντος με νέο περιεχόμενο, με νέο πνεύμα και από νέα οπτική γωνία. Πρόκειται για ένα είδος «γραμματικής ανακυκλήσεως» που επιβεβαιώνει το κύρος τής παραδόσεως και τις δυνατότητες δημιουργικής αξιοποίησεώς της. Συγκεκριμένα, οι τελευταίες αυτές γλωσσολογικές θέσεις μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

(i) Επιστροφή στο κείμενο. Η σπουδή της γραμματικής ξεκίνησε, όπως είναι γνωστό, από το κείμενο. Ας θυμηθούμε τον ορισμό τής γραμματικής που έδωσε ο πρώτος συντάκτης γραμματικής, ο Διονύσιος ο Θραξ: «*Γραμματική ἐστιν ἔμπειρία τῶν παρά ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων. Μέρη δὲ αὐτῆς ἐστιν εξ: Πρῶτον, ἀνάγνωσις ἐντριβῆς κατὰ προσῳδίαν. Δεύτερον, ἐξήγησις κατὰ τοὺς ἐννυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους κ.ο.κ.*

Η παραδοσιακή γραμματική στρέφεται γύρω από την λέξη τής οποίας τις μεταβολές μελετά η ιστορικοσυγκριτική γραμματική, ο δε δομισμός αργότερα μελετά τα ελάχιστα συστατικά της (φωνήματα, μορφήματα, φωνολογικά/σημασιολογικά χαρακτηριστικά). Το βάρος στην πρόταση πέφτει κυρίως με την θεωρία τής γενετικής-μετασχηματιστικής γραμματικής (δεκαετία του '60). Σήμερα το ενδιαφέρον τής γλωσσολογίας έχει στραφεί, σε μεγάλο βαθμό, στο εκφώνημα, στην πρόταση εν κειμένω, στις δια-προτασιακές και υπερ-προτασιακές σχέσεις· δηλ. στο κείμενο. Γιατί τί άλλο είναι ο λόγος (γραπτός και προφορικός) στην καθημερινή μας επικοινωνία από ένα κείμενο στρατηγικά οργανωμένο (δηλ. με συγκεκριμένες προθέσεις, σχέδιο, τακτική και στόχους) έτσι ώστε να οδηγήσει τον αποδέκτη του (ακροατή/αναγνώστη) στην επιδιωκόμενη στάση ή δράση (αποδοχή τών λεγομένων, συνεργασία, συγκεκριμένες πράξεις κ.λπ.); Η αποτελεσματικότητα, επάρκεια και καταλληλότητα όμως ενός κειμένου θα εξαρτηθεί από την δομή του, ήτοι την συνεκτικότητα (νοηματική αλληλουχία), την συνοχή του (μορφική αλληλουχία), την δόμησή του κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις τού δημιουργού τού κειμένου (προθετικότητα) και τις προσδοκίες τού αποδέκτη τού κειμένου (αποδεκτότητα), την προσαρμογή του με την εξωτερική πραγματικότητα και τις συνθήκες επικοινωνίας (καταστασιακότητα), τον υψηλό ή χαμηλό βαθμό πληροφορητικότητας, την σχέση του με συναφή κείμενα (διακειμενικότητα) κ.λπ. Ξαναγυρίζουμε, λοιπόν, στην *Ρητορική*; Ναί, με άλλο όμως περιεχόμενο και σκοπό: Να αναλύ-

σούμε και να διδάξουμε σωστά τους μηχανισμούς επικοινωνίας τού ανθρώπου. Πώς επιτυγχάνεται ακριβώς η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου, ποιός είναι ο ρόλος τών επιλογών (συντακτικών, λεξιλογικών κ.λπ.), ποιά η σημασία τού ενδοκειμενικού και τού εξωκειμενικού περιβάλλοντος. Πώς οργανώνεται και πώς αναλύεται το μήνυμα (καθημερινό, επιστημονικό, λογοτεχνικό) σύμφωνα με τις προθέσεις τού δημιούργου και τις δυνατότητες αποδοχής του εκ μέρους τού ακροατού, σύμφωνα με το ποσό (υψηλό ή χαμηλό) πληροφοριών του μηνύματος και τις σχέσεις εντός και εκτός τού κειμένου. Μηχανισμοί όπως η συνειδητή επανάληψη στοιχείων ή η ελλειπτικότητα τού λόγου, ο επιτονισμός και η προβολή ή η εστίαση στοιχείων, η δείξη, η αναφορά, η άμεση ή έμμεση προσέγγιση τής πληροφορίας, η περιγραφική ή βιωματική εκφορά της, η τροπικότητα (τρόποι παρουσιάσεως τής πληροφορίας) κ.λπ. είναι αυτοί που ρυθμίζουν, τελικά, την γλωσσική μας επικοινωνία και οποιαδήποτε δημιουργική της έκφανση (έκθεση ιδεών, δοκίμιο κ.τ.δ.).

(ii) Επιστροφή στον γραπτό λόγο. Η έμφαση στο κείμενο επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τον γραπτό λόγο. Είναι γνωστή η στάση τής παλιότερης γραμματικής σπουδής (παραδοσιακής και ιστορικοσυγκριτικής) που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον της σε μόνη την περιγραφή τού γραπτού λόγου. Η στάση αυτή αναθεωρήθηκε πλήρως, όπως είδαμε, στις πρώτες φάσεις τής νεότερης γλωσσολογίας που στηρίχθηκε στην προφορική κυρίως μορφή τού λόγου. Χωρίς να αμφισβητείται η σπουδαιότητα τού προφορικού λόγου, ήδη σημειώνεται στροφή στην μελέτη τών γλωσσικών σχέσεων όπως εμφανίζονται μέσα στην ευρύτερη ενότητα που συνιστά το γραπτό κείμενο. Η στροφή αυτή επίσης δέν είναι άσχετη και προς το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται σήμερα από την γλωσσολογία για το λογοτεχνικό κείμενο που είναι κατ' εξοχήν μορφή γραπτού λόγου.

(iii) Επιστροφή στην γραμματική. Η θέση τής γραμματικής στην διδασκαλία τής γλώσσας πέρασε ιστορικά διάφορες φάσεις. Ξεκίνησε από την «τεχνολογία» τών αρχαίων, όπου κείμενο και γραμματική δομή (αναγνώριση τών γραμματικών στοιχείων) συνεξετάζονταν. Ακολούθησε μια αποκλειστικώς γραμματική αντιμετώπιση τής διδασκαλίας τής γλώσσας (παραδοσιακή γραμματική), για να αντικατασταθεί κι αυτή από μιαν αντίληψη α-γραμματικής (ή αντι-γραμματικής) διδασκαλίας τής γλώσσας με αποκλειστικό ενδιαφέρον το κείμενο. Σήμερα διαπιστώνεται πως καμία γλωσσική διαδικασία δέν μπορεί να ερμηνευθεί χωρίς βαθύτερη κατανόηση τών γλωσσικών (γραμματικο-συντακτικών) μηχανισμών που απαρτίζουν και καθορίζουν την επικοινωνία μας σε μεγαλύτερες ενότητες λόγου. Η κειμενική μελέτη τής γλώσσας αναφέρεται συγχρόνως στην χρήση και αξιοποίηση τών γραμματικοσυντακτικών και σημασιολογικών μέσων στην γλωσσική επικοινωνία. Έτσι ο περίφημος γλωσσολόγος R. Jakobson έφθασε να μιλά όχι μόνο για «γραμματική τής ποίησης» αλλά και για «ποίηση τής γραμματικής».

(iv) Επιστροφή στην σημασία. Ένα άλλο διακριτικό γνώρισμα τής σύγχρονης αντιμετωπίσεως τής γλώσσας είναι ακριβώς η όλο και μεγαλύτερη έμφαση στον παράγοντα τής σημασίας. Παρατηρείται κι εδώ μια επιστροφή στον εξέχοντα ρόλο που έπαιζε η σημασία στην παραδοσιακή προσπέλαση τής γλώσσας. Ο δομισμός που υπήρξε στο σύνολό του μορφοκρατική αντιμετώπιση τής γλώσσας με παρα-μερισμό η περι-ορισμό τής σημασίας, έχει σήμερα υπερκερασθεί από τάσεις που δίνουν στην σημασία (και στην σημασιολογία) το προβάδισμα. Είναι δε τόσο έντονη η τάση αυτή που επιτρέπει να μιλάμε — όχι χωρίς κάποια αρνητική συνυποδήλωση — για «παν-σημασιολογισμό» στην σύγ-

χρονη γλωσσολογική ανάλυση.

(v) Επιστροφή στην διαχρονική διάσταση τών γλωσσικών φαινομένων. Η *ιστορική* (ή *ιστοριστική*) στάση στην μελέτη τών φαινομένων γλώσσας, η μετέπειτα γνωστή ως *διαχρονική εξέταση* τής γλώσσας, αφού πέρασε από έντονη αμφισβήτηση τής μεθοδολογίας και τής εν γένει χρησιμότητάς της από τους οπαδούς τής νεότερης, συγχρονικής λεγομένης γλωσσολογίας, έχει από καιρό «νομιμοποιηθεί» και πάλι. Σήμερα ο συνδυασμός τών δύο θεωρήσεων –*συγχρονικής* και *διαχρονικής*–, ό,τι ονομάζουμε *παγχρονική θεώρηση* τής γλώσσας αποτελεί γενικότερο αίτημα. Προσωπικά, πιστεύω πως το κυριότερο –και δυσκολότερο ίσως– πρόβλημα στην διδασκαλία τής μητρικής (νεοελληνικής) μας γλώσσας είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε σωστά και θα αξιοποιήσουμε δημιουργικά αυτή την διαχρονική διάσταση τής ελληνικής γλώσσας στην συγχρονική της παρουσία.

(vi) Επιστροφή στην *ερμηνευτική* προσπέλαση τής γλώσσας. Το τελευταίο μέρος τής Γραμματικής τού Διονυσίου τού Θρακός, το αίτημα για «*κρίση*» ή *ερμηνεία* τών λεγομένων («δ δη κάλλιστόν ἐστι τῶν ἐν τῇ Τέχνῃ»), αποτελεί και σύγχρονο στόχο τής γλωσσολογικής έρευνας. Έχοντας περάσει από την *ρυθμιστική/κανονιστική* θέση τής παραδοσιακής γραμματικής στην *περιγραφική* γραμματική τής νεότερης γλωσσολογίας που εξακολουθεί να ισχύει στην ανάλυση τής γλώσσας, ο απαιτητικότερος στόχος τής γλωσσικής επιστήμης δέν έπαυσε να είναι η *ερμηνεία* τών γλωσσικών φαινομένων. Το ότι, εξάλλου, η γενετική-μετασχηματιστική θεωρία λ.χ. συλλαμβάνει διαφορετικά την ερμηνεία απ' ότι, ίσως, η κειμενογλωσσολογία δέν αναιρεί αυτό τούτο το γεγονός τής αναζητήσεως μιας ερμηνείας.

(vii) Επιστροφή στην αναζήτηση *καθολικών* δομών τής γλώσσας. Τέλος, σήμερα έχει δημιουργηθεί μια πολύ πιο σύνθετη θεώρηση τής γλώσσας. Στο παλιότερο δύλημμα αν η γλώσσα αποτελείται από καθολικά στοιχεία («γλωσσικός καθολικισμός») που πρέπει να αναζητηθούν σε κάθε γλώσσα (παραδοσιακή γραμματική) ή από τελείως ιδιαίτερες σε κάθε γλώσσα δομές (γλωσσικός σχετικισμός) όπως υπεστήριξε ο δομισμός, η απάντηση σήμερα είναι πως υπάρχουν στοιχεία που ενώνουν όλες τις ανθρώπινες γλώσσες (καθολικά) και συγχρόνως πολλά άλλα που τις χωρίζουν και τις διαφορίζουν (ειδικά χαρακτηριστικά). Η γλώσσα και η εν γένει γλωσσική επικοινωνία τού ανθρώπου – όπως και ο ίδιος ο άνθρωπος – είναι ένας εξαιρετικά σύνθετος, λεπτός και αυτόνομος οργανισμός με κύριο χαρακτηριστικό την δημιουργική ικανότητα που κάνει ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάθε επικοινωνιακή ανάγκη. Ένας τέτοιος όμως οργανισμός δέν μπορεί να ρυθμίζεται από υπεραπλουστευτικά ψευδοδιλήμματα τού τύπου «*αναλογία - ανωμαλία*», «*καθολικισμός - σχετικισμός*» κ.τ.ό., τα οποία αποτελούν απαράδεκτους γλωσσικούς μονισμούς.

Συμπέρασμα

Οι επιστημονικές αναζητήσεις και οι προβληματισμοί στην γλωσσική επιστήμη τών τελευταίων 15 ετών δείχνουν καθαρά μια τάση αναθεωρήσεως ορισμένων ακραίων ή μονιστικών θέσεων, μ'α γενικότερη τάση επανεκτιμήσεως τού αντικειμένου, τών σκοπών και τών μεθόδων ακόμη τής Νεότερης Γλωσσολογίας. Το χαρακτηριστικό είναι, όπως προσπάθησα να δείξω, ότι οι επανεκτιμήσεις αυτές – οι «*επιστροφές*» σε παλιότερες θέσεις – συχνά οδηγούν σε παραδοσιακές θέσεις – από καιρό ξεχασμένες ή παραμελη-

μένες μέσα στο γενικότερο κλίμα του εκσυγχρονισμού και τής αναζητήσεως του νεοτερικού, του «μοντέρνου».

Η επιστροφή στο κείμενο, η έμφαση στον γραπτό λόγο, η έμφαση στην κατάκτηση τών γραμματικούς τεχνισμών τής γλώσσας με βάση το κείμενο και με συνεχή αναφορά στο σύστημα (μέσα από κατάλληλα «βιβλία αναφοράς»), η έμφαση στον σημασιολογικό παράγοντα, η παγχρονική σπουδή τής γλώσσας, η κατά το δυνατόν ερμηνευτική θεώρηση τής γλώσσας, η συνειδητοποίηση του σύνθετου χαρακτήρα τής υφής τής γλώσσας από καθολικά αλλά και διαφοροποιημένα κατά γλώσσα στοιχεία είναι μερικά από τα γνωρίσματα τής «γραμματικής μετεξελίξεως» που υφίσταται σήμερα η επιστημονική σπουδή τής γλώσσας. Στην πραγματικότητα, ανασύρουμε στην επιφάνεια και «ανακαλύπτουμε» εκ νέου στοιχεία που εσφράγισαν την παραδοσιακή προσέγγιση τής γλώσσας. Ο συνδυασμός του νέου πνεύματος με το παραδοσιακό καταστάλαγμα είναι η λεπτή ισορροπία που άρχισε να επικρατεί στην επιστήμη τής γλώσσας και που πρέπει να περάσει και στην διδασκαλία τής γλώσσας στο σχολείο.

*Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Τομέας Γλωσσολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών*